

Pilgrimsvandring i påsken – midt i en coronatid

Vejledning:

Denne påskepilgrimsvandring er lavet til en svær tid, hvor vi ikke kan mødes, men netop pilgrimsvandring kalder på ensomhed, stilhed, eftertænk-somhed og at komme nærmere til Gud i bøn. Det er der rig mulighed for.

Turen, eller turene, kan lægges hvor du har lyst, og du bestemmer selv længden.

Jeg foreslår, at palmesøndag foregår et sted, hvor der bor mennesker, gerne i byen. At skærtorsdag er i naturen – gerne et øde sted. At turen langfredag runder forbi en kirkegård, og at påskedag runder forbi en kirke eller to.

Der er to muligheder for denne påskepilgrimsvandring:

- Du kan gå en tur i hver af de fire dage, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag, og bruge teksterne og bønnerne for dagen.
- Du kan lave en samlet tur, hvor du inden starten læser teksterne og bønnerne for palmesøndag, og holder tre stop undervejs, hvor du læser de andre dage.

Alle tekster læses fra Bibelen 2020

Formen:

- Indledende læsning/ord
- Bøn
- Spørgsmål/tanker at gå med

Hilsen Dorthe Kock, kirkemedarbejder ved Kristkirken i Kolding

1: Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem

Jeg foreslår, at dagens tur foregår et sted, hvor der bor mennesker, gerne i byen.

Læs fra Matthæusevangeliet kapitel 21, vers 1-9:

Da de nærmede sig Jerusalem og var nået til Betfage på Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted. "I skal gå ind i landsbyen derovre. Lige når I kommer derind, finder I et æsel, som står bundet sammen med sit føl. Bind dem op, og tag dem med tilbage til mig. Hvis nogen siger noget til jer, skal I forklare, at det er jeres herre, der har brug for dem, og at han snart sender dem tilbage" På den måde gik det, Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeterne står der nemlig:

"Sig til Jerusalem:

'Se, din konge kommer til dig.

Han rider ydmygt på et æsel, ja, på et æsels føl."

Så tog disciplene afsted og gjorde, som Jesus havde sagt. De hentede æslet og føllet og lagde deres kapper hen over dyrene, og Jesus satte sig op. De mange mennesker, der fulgte dem, lagde deres kapper ud på vejen, og nogle skar grene af træerne og spredte dem på vejen. Der gik folk både foran og bag ved Jesus, og de råbte alle sammen:

"Hosianna.

Gud velsigne kong Davids søn.

Han kommer i Herrens navn.

Hosianna, himmelske Gud."

Bed:

Herre, jeg er her for mig selv – dog sammen med dig.

Lær mig at nyde stilheden, og dit nærvær.

Jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig.

Jeg behøver heller ikke at hæve stemmen, for at du skal høre mig.

For du er kommet til vores verden, til os, til mig.

Du hører mig, blot jeg hvisker til dig, for du er i mig, du bor i mit hjerte.

Mens du går:

Mærk glæden og jublen over, at Jesus er kommet os nær.

Mærk dine fodtrin blive lette – næsten dansende, når du går.

2: Skærtorsdag: Nadverens indstiftelse

Jeg foreslår, at dagens tur foregår et øde sted, gerne i naturen.

Læs Matthæusevangeliet kapitel 26, vers 20 -30:

Om aftenen gik Jesus til bords med de 12 disciple, og under måltidet sagde han: "Der er noget, jeg vil sige til jer. Der er en af jer, der vil forråde mig." De blev dybt ulykkelige og spurgte alle sammen, en efter en: "Det er vel ikke mig, Herre?" Jesus svarede: "Det er en, der sidder her os spiser sammen med mig. Han vil angive mig til myndighederne. Jeg, Menneskesønnen, skal dø, sådan som der står i Skrifterne. Men stakkels ham, der angiver mig. Han kommet til at ønske, han aldrig var blevet født." Forræderen Judas sagde også: "Det er vel ikke mig, rabbi?" og Jesus svarede: "Du sagde det selv." Mens de spiste, tog Jesus et brød. Han velsignede det, brækkede det over og gav det til Disciplene. "Værsgo," sagde han. "Spis det, for det er min krop." Han tog også et bøger med vin, takkede Gud og lod bægeret gå rundt: "Drik alle sammen af det. Det er mit blod. Jeg skal slås ihjel for mange menneskers skyld, og med mit blod grundlægges et nyt forhold mellem Gud og mennesker, hvor alle kan få tilgivelse for det, de har gjort forkert. Hør godt efter. Jeg kommer ikke til at drikke vin igen, før jeg drikker en helt ny vin sammen med jer i min fars kongerige." Så sang de påskesalmerne, og bagefter gik de ud til Oliebjerget.

Bøn:

Tak Herre for fællesskabet.

Tak at vi kan holde nadver sammen, også selvom vi i disse svære tider ikke kan samles.

Du vil dele dit kød og dit blod med mig, for jeg er en del af dig.

Tak for det mod du havde, da du gik den vej, som var lagt forud for dig.

Vis mig din vej for mig, og gør mig villig til at vandre den.

Mens du går:

Vælg et af disse ord, at gå med:

1) Gør jer ingen bekymringer

2) Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt

3) Fyld mig med din stilhed

3: Langfredag:

Jeg foreslår, at dagens tur runder forbi en kirkegård.

Læs i Johannesevangeliet kapitel 18:

Vers 31: Pilatus sagde: "Så tag ham med, og døm ham efter jeres egen lov"

Vers 37: "Men du er altså konge?" spurgte Pilatus.

"Det er dig, der kalder mig konge," svarede Jesus. "Jeg blev født og kom her til verden for at vise, hvad sandheden er.

Alle, der forstår, hvad sandheden er, følger mig."

Læs i Johannesevangeliet kapitel 19 vers 15-18: Men de råbte: "Væk med ham, væk med ham. Op på korset med ham." "Skal jeg virkelig henrette jeres konge på et kors?" spurgte Pilatus. "Vi har ingen anden konge end kejseren i Rom" svarede præsterne.

Så overlod Pilatus Jesus til soldaterne, for at han kunne blive henrettet.

De tog ham med sig. Han måtte selv bære korset ud til det sted, der bliver kaldt Kraniepladsen; på hebraisk hedder det "Golgota". Her sømmede de ham op på korset sammen med to andre, én på hver side af ham, med ham selv i midten.

Bøn:

Tak, Herre, fordi du har vist, at selvom jeg vandrer i mørket kan jeg være tryk.

Du har allerede gået der, hvor jeg går - og hvor jeg skal gå.

Nogle gange går jeg i mørket, men trøsten: håbet, troen og kærligheden fra dig, giver mig lys.

Vær med os alle i denne svære tid – vær med de syge og svage, og vær nær hos de, der skal dø.

Mens du går:

Vælg et af disse ord, at gå med:

- 1) Herre, du ser ind i mig, alt af mig
- 2) Mørket er ikke mørkt for dig
- 3) Fader, i dine hænder betror jeg din ånd

4: Påskemorgens glæde

Jeg foreslår, at dagens tur runder forbi en kirke eller to

Læs Markusevangeliet kapitel 16, vers 2-8:

Tidligt søndag morgen, den første dag i ugen, skyndte de sig afsted ud til graven, mens solen stod op. "Hvem skal vi få til at hjælpe os med at rulle stenen væk fra indgangen til graven?" spurgte de hinanden, for det var en meget stor sten. Men da de kom derud, så de, at stenen allerede var rullet til side. De gik ind i graven og blev chokerede, da de så en ung mand i hvidt tøj sidde i den højre side af graven. "I skal ikke være bange," sagde han. "I leder efter Jesus fra Nazaret, der blev henrettet på et kors, men han er ikke her; han er stået op fra de døde. Se! Det var der, de lagde ham. Nu skal I gå hen til hans disciple, først og fremmest Peter, og fortælle, at Jesus er taget i forvejen til Galilæa. Der skal I møde ham, sådan som han har sagt til jer." Kvinderne gik ud af graven og flygtede derfra, rædselsslagne og ude af sig selv. De fortalte ikke noget til nogen, for de var bange.

Bøn:

Tak, Herre, at du er stærkere end døden og mørket.

Uanset hvilke prøvelser jeg møder, er du hos mig, og du sejrer over det onde.

Velsign jorden under mine fødder, og stien vi går på.

Bring velsignelse, Gud, til de mennesker jeg møder.

Mens du går:

Tak Gud for livet, for verden og for de mennesker du passerer.

Lad glæden og håbet over opstandelsen fylde dit hjerte.